



Jaargang 37 – nummer 6
Mei – juni 2024

Kerkdiensten

Zondag 5 mei, 10.00, Benningbroek

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Lammy Taanman

Zondag 12 mei, 10.00, Wognum

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Bernice Zuidhof – Lector: Marjon Toebes

Oecumenische Pinksterpelgrimage

Maandag 13 mei, 19.00, RK Spierdijk

Pastor Anne-Marie van Straaten en ds. Sylvia Neuféglise
Thema: biografie van Dorothee Sölle

Dinsdag 14 mei, 19.00, PKN Hensbroek

Diaken Josué Mejia en ds. Sylvia Neuféglise
Thema: Hoe zag Sölle gerechtigheid en vrede?

Woensdag 15 mei, 19.00, PKN Benningbroek

Ds. Marianne Gaastra
Thema: welke rol speelt de mystiek, de verbondenheid met de Eeuwige in het leven en het werk van Sölle?

Donderdag 16 mei, 19.00, RK De Weere

Voorganger Bert Glorie
Thema: Wat is de boodschap van de gedichten die Sölle schreef?

Vrijdag 17 mei, 19.00, PKN Hoogwoud

Ds. Sylvia Neuféglise
Thema: het lijden in het denken en leven van Sölle

Zondag 19 mei, 10.00, Sijbekarspel, Pinksteren, K!ND

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Lammy Taanman

Zondag 26 mei, 10.00, Wognum

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Koos Taanman

Zondag 2 juni, 10.00, Benningbroek

Avondmaal

Ds. Herrienne Allewijn, Landsmeer – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Marjon Toebes

Zondag 9 juni, 10.00, Wognum, KIND

Ds. Henriëtte van Dunné, Abcoude – Organist: Harry Toebes
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 16 juni, 10.00, Sijbekarspel

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Tryja Boven

Zondag 23 juni, 10.00, Nibbixwoud, Velddienst

Op het agrarisch bedrijf van Arie Schouten, Dorpsstraat 1A
Ds. Marianne Gaastra, ds. Jantina de Ruiten, mw. Tony Slaman
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Lammy Taanman

Zondag 30 juni, 10.00, Wognum

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Koos Taanman

Bij enkele diensten

Ds. Marianne Gaastra

Bij enkele diensten in mei en juni

In de maand mei ga ik regelmatig voor in het Vierkant. Over enkele van deze diensten zal ik iets meer weergeven dan tijd en plaats.

De dienst van **5 mei** zal in het teken staan van de bevrijding in 1945. Bijzonder dit jaar, dat 5 mei op een zondag valt. Vrijheid is het thema. Maar wat is vrijheid? God heeft het volk Israël bevrijdt uit Egypte, uit Angstland. De vrijheid was voor hen niet altijd een onverdeeld genoegen. Vrijheid en verantwoordelijkheid horen bij elkaar, want vrijheid is kwetsbaar. Dat zien we in deze wereld gebeuren. Hoe kunnen wij de God die bevrijdt een plaats

geven in ons eigen doen en denken. Kunnen we iets meenemen vanuit de (Bijbelse) traditie?

Met **Hemelvaart (9 mei)** kunt u/jij naar de Thomasgemeente gaan. Zij organiseren dan heel toepasselijk, een 'luchtige' korte dienst met daarna koffie en thee. Dan is er een verrassing gevolgd door een heerlijke lunch. In de dienst gaat mijn zeer gewaardeerde collega Jantina de Ruiter voor. Opgave bij Ida Bouwman van de Thomasgemeente: jdabouwman@planet.nl. Dit staat ook waarschijnlijk elders in dit blad, maar beter mee verlegen dan om verlegen.

Moederdag is dit jaar op **12 mei**. We kennen allemaal Maria, de moeder Gods zoals zij in de Katholieke kerk wordt genoemd. Maar wat **is** het om (g)een moeder te zijn? Het verhaal van Hanna de moeder van Samuël staat centraal. Uiteindelijk krijgt zij een kind, maar vervolgens moet zij het meteen weer afstaan, omdat hij in de tempel de oude Eli moet bijstaan in de tempeldienst. Het is die zondag ook Wezenzondag. Dat gaat over de leerlingen die na de Hemelvaart van Jezus alleen achterblijven. Dat nemen we ook mee. Overigens ga ik ook voor op **16 juni** dan is het Vaderdag. Nou, alles om eens uitgebreid stil te staan bij de relatie ouders en kinderen.

Op 15 mei ga ik voor in een vesper in het kader van de oecumenische **Pinksterpelgrimage** (zie ook de toelichting van de oecumenische werkgroep). Vanaf maandag 13 mei elke avond om 19.00 uur is er op verschillende locaties een vesper (zie overzicht met diensten). Bij ons in **Benningbroek** is dat op **woensdag 15 mei om 19.00 uur**. De theologie van Dorothee Sölle staat in alle vespers centraal. Op woensdagavond is dat het mystieke aspect van haar theologie. En hoe zij dat verbindt met verzet tegen onrecht. Ik ben me op dit moment (opnieuw) aan het inlezen en bereid dan een korte viering voor.

Op **19 mei** vieren we **Pinksteren**. Het feest van de Geest. Samen met Marjoke Berendsen en Erna Gerssen en onze organist Harry Toebes, hebben we nagedacht over de vormgeving. Pinksteren is het feest van de Ruach, de Adem, de wind. Marjoke is blokfluitiste en zij zal op verrassende wijze dat aspect van Pinksteren vertolken. Als we dan zijn aangestoken door het vuur van

de Geest kunnen we dat tijdens de dienst gestalte geven. Ieder die dat wil en die geïnspireerd is geraakt kan met kleurig materiaal daaraan uiting geven. Hoe en wat precies is nog een verrassing. Erna zal ons daarin als kunstenaress in begeleiden. **Wat ook belangrijk is: Op deze Pinksterzondag is er ook KIND.** Fijn dat zij meedoen in deze dienst. Wek mijn zachtheid weer, Geef mij terug de ogen van een kind (Lied 925).

Alvast een vooruitblik op juni. Een bijzondere dienst is de **Veld-dienst op 23 juni.** Een oecumenische viering buiten. Bij de familie Schouten aan de Dorpsstraat 1 van Nibbixwoud. Tony Slaman, Jantina de Ruiter en ik zijn volop aan het voorbereiden. Het thema is: "Als een boom geworteld aan levend water."

Pinksterpelgrimage 2024 *Oecumenische Werkgroep*

In de week vooraf aan Pinksteren wordt er weer een oecumenische Pinksterpelgrimage gehouden. Het thema van de Pinksterpelgrimage in onze regio is dit jaar: vurige overgave. Het leven en het werk van de Duitse theologe en schrijfster Dorothee Sölle staat centraal. Zij was een bevlogen theologe. In haar geboortestad in Keulen zag zij als jong meisje de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Ze doordacht scherpzinnig hetgeen ze als jong meisje had meegemaakt. Voor haar ogen had ze steeds de puinhopen van haar platgebombardeerde geboortestad Keulen. En toen daarna de volle omvang van de Holocaust zichtbaar werd kon ze niet meer zwijgen. Ze zocht een nieuwe taal voor geloof en theologie. Ze verbond het geloof met het leven van alle dag: met de politiek, de zorg voor het milieu, vrede en gerechtigheid. Ook in onze tijd is zij nog steeds actueel. De pelgrimage trekt langs meerdere kerken; zie bij het overzicht van de kerkdiensten.

Namens de oecumenische werkgroep heten we u van harte welkom!

Terugblik

Gedicht, geschreven naar aanleiding van de overweging van
Esther Jeunink op Palmzondag, 24 maart 2024

Erbij

©Ina Broekhuizen-Slot

God is bij je tranen
bij je strakke mond
bij je boze woorden
bij je verse wond

God is bij je droefheid
bij je stille last
jouw verkrampde handen
houdt hij zachtjes vast

God is bij je woede
bij je helse pijn
als er niemand luistert
dan zal hij er zijn

God is bij je lijden
en hij wacht met jou
tot de tijden keren
met de morgendauw.



Een indrukwekkende Goede Vrijdag-dienst op 29 maart in Benningbroek, voorbereid en uitgevoerd door de taakgroep Vieringen. Medewerking verleende de 4Cantorij met als solisten Tiny Irgolitsch en Joost van der Kooij.

De tekst van onderstaand lied sloot goed aan bij de dienst op Eerste Paasdag, 31 maart. Dit lied werd voorgelezen door Jan Hania bij de opening van de kerkenraadsvergadering op 2 april.

God heeft het licht geroepen

God heeft het licht geroepen vanuit de donkerheid.
Zo werd de dag geboren, de eerste van de tijd.
Om in die dag te leven werd toen de mens gemaakt.
De mensen werden wakker, door Gods licht aangeraakt.

De lichtgeraakte mensen, geschapen naar Gods beeld
ze keerden naar het donker, het licht werd ruw verspeeld.
Toen is een mens geboren die leefde van het licht.
In Jezus zien de mensen het licht van Gods gezicht.

Dat licht bleef niet verborgen in 't donker van de dood.
Op Pasen ging het bloeien en werd het levensgroot.
God brak de aarde open, het licht is toen voorgoed
de wereld ingelopen. Een lichte lentegroet.

Van Genesis tot Pasen vertelt de lentezon:
God riep vanuit het donker het licht dat overwon.
Want Jezus is geroepen, Hij leeft op Gods gezag.
Weer werd het licht geschapen. Opnieuw de eerste dag.

Dick Pruiksma

Gedachtenis Berends Brugt (Ben) Peper

* 8 oktober 1933 - † 16 maart 2024

Je zou het niet zeggen, dat Ben al de leeftijd had waarop hij is gestorven. Het was een man die altijd iets van de jeugd in zich had gehouden. Het vitale en het sprankelende zag je als je met hem sprak aan de tafel in de keuken. Samen met zijn vrouw Nel. Dat zijn lichaam zo broos was, merkte je dan niet. Hij deed zijn Friese naam – Brugt - eer aan. Die naam betekent schitterende, glanzende. Al dertig jaar woonden ze samen tegenover de Protestantse Kerk van Sijbekarspel. En tegenover de pastorie waar ze jarenlang met hun drie kinderen Lida, Erik en Franck woonden. Dat hadden ze geen van beiden, Nel en Ben, ooit gedacht, dat ze zo'n grote familie met de kinderen en kleinkinderen zouden gaan vormen. Hun leven samen begon op de kattenkermis in Sijbekarspel. 'Ja', zei Ben, 'dat was niet zo'n diervriendelijk

gebeuren, maar ik heb er wel de vrouw ontmoet, waar ik mijn hele leven vanaf dat moment, mee gedeeld heb.'

Dat leven begon in een klein gezin: vader, moeder, zus Aukje en dan Ben. Begin jaren dertig van de vorige eeuw, waren zijn ouders vanuit Friesland naar West-Friesland gekomen. Na verloop van tijd pachtten ze een boerenbedrijf. Daar heeft Ben zijn liefde voor dieren vandaan. Zo lang als het kon had hij bijvoorbeeld schapen. Ben en Nel verhuisden na hun trouwen naar de Noord-oostpolder. Toen ze daar woonden en werkten bleek Ben zwaar suikerziek te zijn. Een beperking die voor het hele gezin betekende dat er regelmaat moest zijn.

Ondanks dat genoot Ben volop van de dingen die hij nog wel kon doen. Met vakantie gaan bijvoorbeeld, was voor het hele gezin een 'highlight' in het jaar. Naar Italië, Riccione. In zijn werkzame leven was Ben jarenlang bij het ziekenfonds. Eerst in de polder later weer terug in West-Friesland. Veel mensen kennen hem daarvan, omdat hij als bode langs de mensen ging. Daarnaast was hij actief bij onder andere de biljartclub en maakte hij zich verdienstelijk als voorzitter van de Vereniging Veilig Verkeer Nederland, afdeling Sijbekarspel-Benningbroek.

Samen met Nel zorgde hij voor de Protestantse Kerk van Sijbekarspel. De kinderen herinneren zich dat ze samen met hun vader en moeder moesten meehelpen met afstoffen en zilver poetsen. Zij zagen toen natuurlijk niet dat het kostersvak veel meer is dan dat. Zorgen dat alles er goed uitziet voor een dienst op zondag, of voor een rouw- of trouwdienst, is verantwoordelijk werk. Alles moet op tijd goed verzorgd zijn. Werk dat achter de schermen gebeurde, maar dat o zo belangrijk is.

De kinderen en kleinkinderen herinneren zich een man die hartelijk was. Open, er waren geen taboes, je kon het overal over hebben. Ze groeiden op in een sfeer waarin ze in alle vrijheid hun eigen keuzes konden maken. In de afscheidsdienst spraken ze zich daarover uit. Met verdriet in het hart, maar ook met grote dankbaarheid om wie hij was, is Ben toevertrouwd aan de schoot van de aarde. Die leven ontvangt en leven geeft. Voor alles is een tijd. Dat Liefde en Licht Nel en de familie zal omringen en troosten.

Ds. Marianne Gaastra

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Zoals in een vorig Klankbord is uiteengezet zijn de vergaderingen van de kerkenraad gesplitst in het Moderamen en de Kerkenraad. In die laatste hebben alle ambtsdragers zitting en worden beleidszaken besproken. Daarnaast fungeren de Taakgroepen om hier uitwerking aan te geven. Deze constructie is nog pril, maar werkt goed.

Vanuit de classis Noord-Holland, waar wij ook onder vallen worden initiatieven ontplooid om samenwerking tussen gemeentes te zoeken. Het is triest, maar waar, we hebben overal in het land te maken met krimpende gemeentes en kerkgebouwen die worden gesloten. Zo zijn en komen er gesprekken tussen kerkenraden in een Ring, een verzameling van naburige gemeentes. Ook heeft de classis een serie bijeenkomsten georganiseerd, de Roadshow, waarin naar de toekomst wordt gekeken en acties worden uitgezet. In juni is er in Heiloo een inspiratiedag.

Binnenkort wordt een gemeenteavond gehouden, waarin een drietal onderwerpen centraal staat als voorbereiding op het nieuwe beleidsplan. Het betreft de thema's: 'Wat zijn we voor kerk?', 'Voortgang van plannen rondom de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel' en 'Hoe gaan we met onze financiën om?' Dit zijn belangrijke zaken die onze toekomst medebepalen. Daarom hopen we op een flinke opkomst.

In het voorjaar wordt altijd gewerkt aan het opstellen van de jaarrekeningen van de kerk en van de diaconie. Het materiaal daarvoor is ingeleverd en in juni worden die rekeningen aan u voorgelegd en in de kerkenraad behandeld. Willen wij onze ANBI erkenningen behouden dan moet dat tijdig gebeuren.

Pasen ligt alweer achter ons, maar wij willen graag iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt om in die periode een aantal mooie diensten en andere bijeenkomsten te kunnen houden.

Uitnodiging voor de gemeenteavond

Beste gemeenteleden,

Wij willen jullie graag uitnodigen op de gemeenteavond, die gehouden wordt op woensdag 29 mei om 19.45 uur in de kerk van Wognum.

Deze avond zal in het teken staan van:

Wat willen we? Wat kunnen we? Met wie gaan we verder?

Programma voor deze avond:

1. Welkom door de voorzitter
2. Opening door de predikant
3. Waar staan we nu?

Er zal een kort overzicht gegeven worden over de bestuurlijke organisatie, samenwerking met Thomas, invulling predikant, etc.

4. Plan Sijbekarspel/ Benningbroek
5. Aanpak Beleidsplan

Deze avond gaan we het gesprek voeren over wie wij zijn als gemeente en hoe je daar zelf in zit.

Hoe denken wij over de toekomst van onze gemeente? Zijn we hoopvol of niet.

Welke prioriteiten moeten wij stellen?

Over punten als deze gaan we met elkaar in gesprek n.a.v. het boek dat we als kerkenraad met elkaar lezen: 'De toekomst van de kerk' van Aarnoud van der Deijl. Het boek heeft als ondertitel: Essay vol rouw en hoop. Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud van der Deijl de kerk meer dan halveren. Dit bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. Scherp en met mededogen analyseert hij 'zeven plannen die de kerk niet konden redden'. Maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de rituelen, de gemeenschap die naar elkaar omziet? Wat gaan we missen als individu en samenleving? Van der Deijl stelt existentiële en maatschappelijke vragen. En hij distilleert zinnige

perspectieven, waar we het deze avond met elkaar over hebben. Na en korte inleiding gaan we met elkaar om de tafel. Datgene wat besproken wordt vormt het basismateriaal voor de beleidscommissie. Over de vorm van het gesprek wordt nog nagedacht. Natuurlijk kunnen we niet alles op één avond bespreken. Zie dit als aanzet tot een voortdurende communicatie over het beleidsplan. We kunnen bijvoorbeeld met een aantal mensen het boek gaan lezen en bespreken.

6. Beleidsplan commissie
7. Nieuwe voorzitter wordt voorgesteld
8. Financiën

Hoe gaan we daar mee om? Moeten we zuinig zijn omdat we jaarlijks nog een tekort hebben? Of willen we nu meer gebruik maken van het geld dat we hebben? En kunnen we als kerk onze middelen ook meer sociaal invullen? Een punt dat ook belangrijk wordt voor het beleidsplan.

9. Rondvraag
10. Afsluiting van de avond

De kerkenraad

Inspiratie

Ds. Marianne Gaastra

Binnenkant en Buitenkant

Op één van de zondagen waarop ik voorging in een dienst in Lelystad vond op dezelfde locatie een generale repetitie plaats van de verkiezing van Miss Diversity. Een groep vrouwen (dat dan weer wel, wie weet komt er ooit een diversity-verkiezing waaraan **iedereen** kan meedoen) kwam samen, om met elkaar voor de laatste keer te oefenen hoe ze zich in een spetterende show **allemaal** zouden presenteren op de grote dag van de Missverkiezing op 3 mei in Baarn. Waaruit is deze missverkiezing ontstaan? Dit staat er op hun website. *"In een wereld waar diversiteit steeds meer op de agenda staat, loopt de missverkiezingswereld nog steeds achter. Bij Miss Diversity is iedereen die zich identificeert vrouw, ongeacht lengte, maat, huidskleur, gaardheid, religie, etc. welkom. Diversiteit is veel meer dan uiterlijk,*

hierom kan en mag iedereen mee doen! Diversiteit bestaat uit veel meer dan er alleen "anders" uit zien. Wij willen iedereen in hun kracht zetten, ongeacht of jouw stukje diversiteit zichtbaar is of niet." Een positief initiatief. Geen actie tegen racisme en discriminatie, wat ook nodig is, maar laten zien hoe mooi en krachtig diversiteit kan zijn. Overigens in de media is ook te vinden dat je als heteroman best mag laten zien dat je van je uiterlijk werk maakt. En daar ook van kunt genieten. Arie Boomsma in Trouw en in Men's health. Goed, genoeg over buitenkant in de media. Ook in de bijbel kun je teksten vinden die gaan over het uiterlijk. Bijvoorbeeld over David. Van hem wordt gezegd dat hij 'schoon van gestalte' was en in Hooglied zijn diverse beschrijvingen van mannen en vrouwen te vinden die elkaar bezingen vanwege hun uiterlijke verschijning. Maar als het erop aankomt wijst God er op dat je verder moet kijken dan je neus lang is. Bijvoorbeeld als hij de profeet Samuël erop uitstuurt om op zoek te gaan naar een koning en om die te zalven.

'Toen ze binnen kwamen en hij (dat is Samuël) Eliab zag, dacht hij: 'Dat is vast en zeker de man die de Heer tot koning wil zalven'. Maar de Heer zei tegen Samuël: 'Let er niet op hoe hij eruitziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Want hem heb Ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is.'

(1 Samuël 16: 6-7, BasisBijbel). Dat je het maar weet. Vaak ga je af op het uiterlijk van iemand, maar als je hem of haar beter leert kennen schijnt de binnenkant door de buitenkant heen.



Misschien ook iets om aan te denken als je de volgende keer in de kerk het orgel hoort, wanneer de organist(e) er op speelt. Je ziet vaak de buitenkant, maar pasgeleden heb ik de binnenkant van het orgel mogen zien. Over de blaasbalg heb ik al geschreven. Nu zag ik Dick Koomans vakkundig bezig om de orgelpijpen één voor één te behandelen met vijlen die 'niet te grof en

niet te fijn' moeten zijn, om ze de juiste heldere toon te laten weergeven. Monnikenwerk. Ook bij het orgel gaat het om de binnenkant, uiteindelijk. Dat wil niet zeggen dat je niet van de buitenkant kunt genieten. Maar de tonen van het orgel zijn van het grootste belang. Of, zoals Bach het verwoordde: *'Bij godsdienstig, vrome muziek is God ten allen tijde met Zijn genade tegenwoordig'*. Hij schrijft dit in de kantlijn van zijn Lutherbijbel waar gesproken wordt over harpen, lieren, cymbalen en trompetten die de tempel als een wolk vullen met hun muziek, samen met de lofzang van de zangers. *'De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de tempel.'* 2 Kronieken 5, 13. Wat zullen organisten hier een plezier om hebben. Je ziet hen vaak niet, omdat zij dicht bij de binnenkant van de kerkdienst spelen. De buitenkant laten ze aan anderen over. Zij weten dat het uiteindelijk om de binnenkant gaat. En hoeveel aandacht die nodig heeft.

Meditatiebijeenkomsten

Vanaf nu wil ik de meditatiebijeenkomsten op de derde woensdag van de maand houden. Dat is voorafgaand aan de mystieke kring. De meditatie begint om 18.45 uur, met inloop van 18.30 uur. De eerstvolgende keer zou op woensdag 15 mei zijn, maar dan is er ook een vesper in het kader van de Pinksterpelgrimage. Deze vesper is de 'vervanging' van de reguliere meditatiebijeenkomst. Een waardige vervanging, zou ik willen zeggen.

Op **woensdag 19 juni**, van 18.45 tot 19.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur) is er een meditatiebijeenkomst in de kerk van Wognum. Deze keer beoefenen we een loopmeditatie. Loopmeditatie is een eeuwenoud ritueel dat over de hele wereld in verschillende culturen en geloven voorkomt. In het boeddhisme wordt het ook wel 'Kinhin' genoemd, de meditatietechniek waarbij je lopend mediteert, voor of na je zittende meditatie. Maar ook in het christelijke geloof speelt loopmeditatie een belangrijke rol, denk maar aan een pelgrimstocht waarbij je dichterbij God komt of aan de monniken en priesters die hun gebeden lopend lezen.

Taakgroep Pastoraat

(Bernice Zuidhof)

Bezoekgroep

De leden van de bezoekgroep kwamen bij elkaar op woensdag 13 maart. Na de gebruikelijke vergaderpunten, verdiepten we ons in een onderwerp uit het boekje "Pastoraat voor iedereen". In het vervolg zullen we tijdens de bijeenkomsten stilstaan bij een casus uit dit boek. Alle leden van de bezoekgroep hebben dit boek inmiddels in huis.

Sweelinckhof

Iedere tweede vrijdagochtend van de maand (aanvang 10.30 uur) is er een bijeenkomst in 't Hofje van Sweelinckhof. Steeds staat er een onderwerp centraal. Zo spraken we onder leiding van ds. Marianne Gaastra over vrouwen in de bijbel en over de sacramenten. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 14 juni en vrijdag 12 juli.

De bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mevr. Verhoef, Folkert Deinum, Lia Kuyper, Samantha Kroonenburg, Herman Borger, Ariënne Brinkman en Marja Kool. Allen vergezeld van een hartelijke groet van de Protestantse gemeente Het Vierkant.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

We zijn als ik dit schrijf weer thuis van de voorjaarswandeling voor het Jaardoel. Het weer werkte een week eerder niet mee, dus werd de wandeling een weekje uitgesteld. Met 13 deelnemers én een medewerkster met een bewoner van de Familiehoeve hebben we bij aanvang al wandelend, pratend en lachend de regen en plassen getrotseerd, maar halverwege klaarde het toch nog op. Na afloop nog een kop koffie genoten met elkaar in brasserie d'Oude Veiling. Opbrengst was een goede €100,- voor ons Jaardoel. Mooi dat we met de diaconale activiteiten niet

zijn



Wandeling voor het jaardoel, 17 april. Daarna aan de koffie bij Brasserie D'Oude Veiling

Dat geeft me meteen gelegenheid te zeggen dat we goed onderweg zijn. Op dit moment heeft de teller de €700,- gepasseerd. En dat zal alleen maar meer worden.

De eerstvolgende activiteit voor het Jaardoel is de **diaconale maaltijd** op **dinsdag 4 juni**. Oorspronkelijk stond die eind mei gepland, maar vanwege de gemeenteavond waren we genoodzaakt voor deze datum te kiezen. De diaconale maaltijd is bij uitstek geschikt voor het vinden van de verbinding met elkaar. Daarom zullen ook de gemeenteleden van de THOMAS-gemeente uitgenodigd worden. Nadere informatie leest u elders in het Klankbord, in de liturgieën en op de website.

Verder staat ook de **fietstocht** al gepland en wel op **zondag 14 juli**. Na de kerkdienst in Wognum zal vanaf circa 12.00 uur de tocht gereden worden. Ook hierover zal nadere berichtgeving zo spoedig mogelijk volgen.

Na de zomer mag u nog het volgende verwachten:

- Een nazomerwandeling
- Een filmavond (gepland op 30 oktober)
- De Kerstmarkt, waarbij een groot deel van de opbrengst voor het Jaardoel is bestemd
- Het bakken en verkopen van oliebollen.

Weet u, ik ben best trots op ons allemaal. Dat wij samen met gezelligheid voor onszelf iets moois kunnen betekenen voor de Familiehoeve. Want wat wij voor hen doen wordt zo ontzettend gewaardeerd. We kregen van de Familiehoeve zelfs zelfgemaakte cup-cakes als traktatie bij de eerste filmavond en bij het wandelen was men ook aanwezig. Dat gaf die dag, ondanks regen en kou, een enorm warm gevoel.



**65+ bijeenkomst, 24 april
Peter van der Molen vertelt over
zijn werk bij Rijkswaterstaat**

De diaconie krijgt een andere rekening *Rens Opbroek*

Onze diaconie heeft een zakelijke rekening bij de Regiobank. Zoals bij iedere bank wordt daar gecheckt op oneigenlijk gebruik. Banken zijn dat wettelijk verplicht. Dat kost geld en dat wordt maandelijks aan de klanten doorberekend. Jammer, maar hierdoor vloeit een deel van de collectegelden weg. Protesten, dat wij een ANBI instelling zijn en geen verdachte transacties doen hebben niet geholpen.

Daarom is besloten over te stappen naar de Stichting Kerkelijk Geldbeheer SKG in Gouda, die financiële diensten verleent aan veel protestantse kerken. De SKG is zelf geen bank, maar werkt

nauw samen met de Rabobank die het eigenlijke beheer doet. De rekeningkosten bij SKG en Rabo zijn een stuk lager en zo kunnen wij jaarlijks bijna € 200 uitsparen.

Dat betekent dat ons Regiobanknummer gaat verdwijnen en dat daarvoor een Rabobanknummer in de plaats komt. De verwachting is dat wij op 1 september overstappen. Het nieuwe rekeningnummer wordt tijds bekendgemaakt.

Samen eten voor het jaardoel



Op dinsdag **4 juni** organiseert taakgroep Diaconaat een diaconale maaltijd, waarvan de opbrengst is bestemd voor

DE FAMILIEHOEVE

Inloop vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00 uur.

Deelname kost €8,50 p.p. Aanmelden kan als volgt:

vanaf 5 mei op de lijst in de kerk, vanaf nu rechtstreeks via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Laat daarbij weten met hoeveel personen u komt en welk gerecht u eventueel wilt meebrengen. Meer informatie m.b.t. de gerechten staat op de aanmeldlijst, die vanaf 5 mei in de kerk ligt.

Kassabonnen voor de aankopen die u heeft gedaan om het gerecht te kunnen bereiden, mag u inleveren bij Rens Opbroek, Ton Novotný, of Lammy Taanman.

We maken er weer een sfeervol en smakelijk samenzijn van. Dank vast voor uw deelname en tot ziens op dinsdag 4 juni.

...en samen helpen voor het jaardoel

Wij zoeken vrijwilligers.

Draagt u de diaconale maaltijd een warm hart toe en doet u zelf graag mee? Misschien wilt u ons voortaan helpen met het voorbereiden en organiseren daarvan en zolang u het leuk vindt om te doen. Meer informatie nodig? Bel of mail ons, diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Tel. 271290 (Lammy Taanman). Of schiet één van ons aan tijdens de koffie na een viering.

Met een hartelijke groet, Taakgroep Diaconaat.

Normaal gesproken is er op de tweede zondag van de maand iets te doen in de kerk voor de kinderen. Toch is er in die regelmaat wat verschoven. Doordat er de tweede zondag van april dienst was in Sijbekarspel, is K!ND verschoven naar 28 april. De kerk in Wognum biedt namelijk wat meer mogelijkheden voor de kinderen.

Maar ook de tweede zondag in mei zal verschuiven. Vooralsnog wordt dit de derde zondag in mei. Ds. Marianne stuurde mij een appje, want ze had een idee. Een dienst waarin de kinderen aan bod zullen komen en waarbij ze gewoon bij de grote-mensen-dienst blijven. We vieren die derde zondag Pinksteren en dat is toch ook een feest voor groot en klein, jong en oud samen.

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Woningbouw in Benningbroek

Tegenover de kerk in Benningbroek zijn wij bezig met een klein bouwplan van circa 30 woningen. Eind vorig jaar hebben we een ontwerp bij de gemeente neergelegd en de gemeente heeft hier positief op gereageerd. Een van de belangrijkste punten is dat wij hier woningen willen realiseren die passen binnen een sociaal concept. Dus het plannetje bestaat voor een belangrijk deel uit huurwoningen en 'goedkope' koopwoningen. Dat was ook een eis van de gemeente. Naast de gemeente hebben wij met een aantal belendende bewoners gesproken om te voorkomen dat we later met bezwaren krijgen te maken.

Vorige week zijn wij met de architect en de Woningstichting De Woonschakel uit Medemblik in overleg geweest over de verdere aanpak. Daarbij zijn een aantal zaken op een rij gezet. De voorstellen worden verder voor beslissing besproken in de kerkenraad en voorgelegd aan de gemeenteleden tijdens de gemeenteavond.

Wij hebben er goede hoop op dat we binnen enkele jaren hier een mooi project kunnen realiseren en dat er ook voor de kerk het nodige voordeel aan zit.

Activiteiten in de kerken

Door het buurtcomité wordt bijna elke zondag in de kerk van Sijbekarspel iets georganiseerd. Fiets je eens op een zondag door Sijbekarspel, stop dan bij de kerk en loop binnen. Voor de organisatie is het ook leuk als kerkenleden belangstelling hebben. Ook in Benningbroek willen we starten met activiteiten. Dit zal na de vakantie opgepakt worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Effies klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Spiegel

Ik hou van die heldere slôte
met riet en wat kroôs en een roiger d'r bai
met koeie die bukkende drinke
een stug houten damhek as wachter an 't zai.

't Water weerspiegelt de wolke
de zon zet 't blauw in een skitterende gloed
een driehoekig dak en een skoorstien
verskiete iniens deur de komst van een koet.

Ik droom bai die Westfrieze slôte
gedachtes die droive op de golfies vort
en tussen 't groen en 't blauwe
is 't net of ok 't leven al helderder wordt.

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2023 - 2024

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
7	23 juni	1 juli	

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Diaconie doel	Kerk
17 maart	€ 110,50	Jaardoel 2024	€ 57,00
24 maart	€ 104,50	Straatpastoraat Hoorn	€ 53,00
31 maart	€ 61,50	Jaardoel 2024	€ 73,50
7 april	€ 95,-	Kinderkledingbank, Hoorn	€ 70,22
14 april	€ 79,20	St. Manna, Schermer	€ 58,00
21 april	€ 93,50	JOP, Jong Protestant	€ 51,00
28 april	€ 55,-	Fietsjes voor minima / Diaconie	€ 43,30
5 mei		Rudolph Stichting	
12 mei		Inloophuis Medemblik	
19 mei		Hulpverlening Westfriese kerken	
26 mei		Nieuw Rooseveldthuis	
2 juni		Diaconie	
9 juni		Dorcas	
16 juni		St. Vrienden van de Herbergier	
23 juni		Jaardoel, De Familiehoeve	
30 juni		De Luisterlijn (Sensor)	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

* Aangezien alles duurder is geworden heeft de diaconie besloten om voortaan niet langer € 50, maar € 75 aan het wekelijkse doel over te maken, ook als de collecte opbrengst minder is.

Doel-Bewust

(*Rens Opbroek*)

Dit keer geven we informatie over het diaconale collectiedoel de Rudolph Stichting.

Historie

Dominee R.J.W. Rudolph legde al in 1911 de basis voor de Rudolphstichting. Hij zag in grote steden kinderen waar niemand naar omkeek en hij werd *met ontferming bewogen*. Zijn inspiratie en opdracht was: "Wie in de maatschappij buiten de boot valt, heeft behoefte aan een plek in een gezonde, sociale gemeenschap, die hem welkom heet en accepteert. En als zo'n gemeenschap nog niet bestaat, dan moet je hem zelf creëren." Daarom kocht hij op de Veluwe landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen, het begin van het Jeugdorp De Glind. Het is een gewoon dorpje met zo'n 700 inwoners in het midden van Nederland, tussen Amersfoort en Barneveld. Ruim 120 kinderen vinden er een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Vandaar de bijnaam 'Jeugdorp'.

Nu

Dominee Rudolph overleed op jonge leeftijd. Na zijn overlijden sloegen diaconieën in heel Nederland de handen ineen om zijn werk voort te zetten: de Rudolphstichting werd opgericht. Vanaf de oprichting van deze 'Vereniging ter verzorging van kinderen' door de Gereformeerde Kerken in 1927 heeft de Rudolphstichting het dorpsconcept verder uitgebouwd. Vandaag wordt in het dorp op een onafhankelijke manier en met bezieling gewerkt om kinderen een thuis en een toekomst te bieden. De Glind is een combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren

kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.

Wij collecteren een paar keer per jaar om dit bij uitstek diacoonale doel te ondersteunen.

Zijn protestanten overal tegen?

Rens Opbroek

Nee, helemaal niet, maar waarom komen ze dan aan die naam?

Daarvoor een stukje geschiedenis.

In 1517 publiceerde Martin Luther, een Augustijner monnik en hoogleraar in Wittenberg, zijn 95 stellingen over de boete en de aflaat. Hij keerde zich met name tegen de handel in aflaten, waarmee de Rooms-Katholieke Kerk zichzelf financierde, mede om de bouw van de Sint-Pieter in Rome te bekostigen. Luther bracht daarmee de Reformatie op gang maar werd als ketter veroordeeld en in 1521 door de paus in de ban gedaan.

Op de Eerste Rijksdag van Spiers in 1526 kwamen de leiders van het Heilige Roomse Rijk bijeen. Daar werd besloten dat aan de Duitse vorstendommen die de Reformatie hadden doorgevoerd vrijheid van religie werd verleend.

Onder druk van Rome ondernam Keizer Karel V echter een poging om de beginnende kerkhervorming terug te draaien. Tijdens de Tweede Rijksdag van Spiers in 1529 tekenden vijf Lutherse koningen en enkele hervormingsgezinde steden daartegen protest aan. Zij dienden een bezwaarschrift in, een *Protestatio*. Deze officiële proteststem tegen de religieuze dwang staat bekend als de Protestatie van Speyer van 19 april 1529. De Lutherse vorsten en steden werden daarop aangeduid als 'protestanten'.

Zo werd de naam 'protestanten' gaandeweg de overkoepelende term waarmee alle christenen die zijn voortgekomen uit de Reformatie worden aangeduid.

Zondag 22 september 2024 (Tryja en Jan Boven)

Naar de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem

Omdat ons bezoek aan de Westerkerk in Amsterdam door de deelnemers zeer werd gewaardeerd, is op veler verzoek besloten om ook dit jaar weer een kerkdienst elders te gaan bezoeken. Daarbij is de keuze gevallen op de **Grote of Sint-Bavokerk** in Haarlem.

Deze prachtige monumentale kerk is in het zomerseizoen de plaats van samenkomst van de wijkgemeente Haarlem-Centrum van de PG Haarlem.

Als datum voor dit kerkbezoek is gekozen voor **zondag 22 september**, met name omdat later in het jaar de diensten niet in deze kerk worden gehouden maar in de Nieuwe Kerk.

Een leuke bijkomstigheid is dat dominee Herman Koetsveld (van de Westerkerkgemeente in Amsterdam) in deze dienst als gastpredikant zal voorgaan. Evenals vorig jaar willen we onze geloofsgenoten van de THOMAS-gemeente in de gelegenheid stellen om ook met ons mee te gaan.

Het belooft weer een bijzondere dag te worden.

De dienst begint om **10:00 uur** en is voor de thuisblijvers rechtstreeks te volgen via een link op onze eigen website én op de website van de Grote of Sint-Bavokerk (www.bavo.nl/kerkdiensten).

Er is die dag géén dienst in een van onze kerken!

De kosten voor het vervoer met de bus bedragen 15,00 euro per persoon.

U kunt dit bedrag in de bus contant (en gepast) aan ons betalen.

Programma:

- om **08:00** uur vertrekt de bus vanaf het Cor Druifplein in Midwoud (bij café De Post)
- om **08:30** uur vertrekt de bus bij de kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15
- om **12:30** uur vertrekt de bus weer vanuit Haarlem naar West-Friesland.

U kunt zich vanaf nu per e-mail óf telefonisch bij ons opgeven:

- e-mailadres: jan.boven1950@gmail.com
- telefoon: 06 83 55 05 45

Het maximum aantal deelnemers dat met de bus kan meereizen is 60 personen. Vol is vol.

*In verband met het reserveren van de bus die ons naar Haarlem zal brengen, willen we op korte termijn een indicatie hebben van het aantal deelnemers.
Daarom vragen we u om u zo snel mogelijk op te geven als u van plan bent om mee te gaan.*

Expositie koffiekamer

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Nanda Eliazar en ik had mij opgegeven om te exposeren in de koffiekamer. Schilderen is voor mij een grote passie, die begon zo'n veertien jaar terug met het schilderen van een engel op een grote lap stof van 1.20 bij 2.00 meter.

Toen wist ik nog niet dat dit doek een bijzondere bestemming zou krijgen maar het was het begin van mijn liefde voor schilderen. Mijn voorliefde gaat uit naar het schilderen van portretten, engelen en dieren en dan voornamelijk honden en katten, die ik schilder op doek of paneel met olieverf. In de koffiekamer zullen dan ook zeker honden, een kat en wat landschapjes te zien zijn. Wat betreft de engel op stof: deze heeft op de kist van mijn vader gelegen toen hij overleed, dat moest zo zijn.
Nanda Eliazar

Dankbaarheid

Arienne Brinkman

Op 11 april heb ik een zwaar auto-ongeluk gehad op de A7. De gevolgen hiervan waren een breuk in mijn spaakbeen, pols op 3 plaatsen gebroken, diverse kneuzingen en evenzoveel blauwe plekken op mijn lijf en leden. Een en ander zorgde er ook voor dat wij niet op onze lange reis naar Indonesië konden gaan, waar we zo naar uitkeken.

Op dit moment gaat het stapje voor stapje beter. Maar wat een overweldigende belangstelling heb ik mogen ontvangen. En

daarvoor wil ik u hartelijk danken. De kerkgemeenschap, telefoontjes, appjes en de spontane bezoeken aan huis.

Dankjewel...

Daar zat ik dan, na die enorme knal, totaal verdwaasd.
En toch, actie reactie, 112 bellen, ik ben nog verbaasd.
De dame van 112 stelde mij gerust dat was fijn,
Net als die student ambu zorg, God, wat voelde ik mij klein.

De rit naar het ziekenhuis met blauwe lampen aan,
Wat een zorg, in mijn kamer, mensen die in- en uitgaan.
De schrik zat er nog goed in, de shock was nog niet geweken,
En mijn lieve Roel, geen moment van mijn zijde gebleven.

En nu thuis, soms blij maar vaak verdrietig,
Om gedachten van "wat als" opkomen, logisch maar nietig.
Iedere dag een stukje bij beetje landen,
Genezen kost tijd maar het versterkt wel banden.

Daarom dit gedicht, voor een ieder dankjewel,
Bloemen, chocolade, kaarten of een druk op de bel
Het deed mij veel, ik voel mij gezien.

Agenda

Mei

- 10 9.00 Moderamen, kerk Benningbroek
- 15 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum
- 22 19.45 Kerkenraad, kerk Wognum
- 29 19.45 Gemeenteavond, kerk Wognum

Juni

- 4 18.00 Diaconale maaltijd, kerk Wognum
- 14 10.30 Bezinningsbijeenkomst Sweelinckhof, tot 11.30
- 19 19.00 Meditatie, tot 19.45, kerk Wognum
- 19 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum

Juli

- 12 10.30 Bezinningsbijeenkomst Sweelinckhof, tot 11.30
- 14 12.00 Fietstocht voor het jaardoel

Wie wat waar

in de papieren versie

Vuur en wind



Luister of het begint
ergens zal het gaan zingen
tegen het klagen in
helder en vol geheim

Sterker dan harde woorden
warmer dan heet getwist
vuur van andere oorsprong

Storm van een nieuw bewegen
dwars op de geest van de tijd
onrust en nochtans vrede

Inge Lievaart

Wacht maar en wees bereid